

Elevblad – Litteraturpriset 2018 Om resande och rörelse



Nobelpristagaren i litteratur 2018, **Olga Tokarczuk**, har skrivit romaner, noveller och poesi. Hon har också varit manusförfattare till flera filmer baserade på hennes verk. Romanen *Löparna* från 2007 är en av hennes mest uppmärksammade böcker. Denna roman ska vi nu titta närmare på.

Löparna är ingen vanlig roman. Om du bläddrar i den hittar du här och var små bilder av kartor.

Boken har heller inga kapitel utan består av längre och kortare stycken med namn som "Mitt hem är mitt hotell", "Trehundra kilometer" och "Reselektyr". De flesta namnen har en koppling till resande och rörelse. Och *Löparna* handlar om just det – hur människan alltid vill vara i rörelse.

"Löparna" var även namnet på en gammal rysk sekt som inte ville bli styrd av någon, varken av staten eller kyrkan. För att undgå dem var sektmedlemmarna ständigt på resande fot – de var löpare. Men romanen *Löparna* utspelar sig i nutid runt den moderna människan som är rastlös och ständigt reser, förflyttar sig eller flyr, både fysiskt och själsligt. Här är ett kort utdrag ur boken:

Rengöring av kartor

Det som sårar mig utplånar jag från mina kartor. Platser där jag gjort bort mig, tappat fotfästet, åkt på stryk, blivit kränkt i mitt innersta, på den ömmaste punkten, har för mig upphört att existera.

Således har jag strukit ett antal storstäder och en landsända. Kanske händer det en dag att jag utplånar ett helt land.

Löparna, översättning Jan Henrik Swahn

Ordlista

SEKT Religiös grupp som tydligt avviker från de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle.

UTPLÅNA Göra slut på, radera ut.

Vad tycker du?

Utdraget du läst handlar om kartor och platser där berättaren har upplevt jobbiga händelser. Finns det någon plats du skulle vilja utplåna på en karta?

Kan kartan i utdraget betyda eller symbolisera något annat än en faktisk karta? Vad skulle det kunna vara?

Vad är det mest intressanta med pristagarens verk?
